

Mevrouw, Meneer,

Ik, ondergetekende mevrouw Aimée NYABO, zus van Diallo, geboren op 07/05/1949 te Kigali en woonachtig in Kigali, wil getuigen van de verschrikkelijke kinderjaren die ik met mijn broer heb meegemaakt.

Onze vader kwam op een avond in 1956 thuis met bloed op zijn gezicht en zijn lichaam. Hij was in elkaar geslagen op de boerderij van zijn Tutsi-baas omdat hij had geklaagd over de omstandigheden van zijn werk op het veld, dat steeds slechter werd betaald. 2 dagen later stierf hij als gevolg van zijn vele ernstige wonden. We hadden geen middelen om naar de dokter of het ziekenhuis te gaan. Sindsdien ging het van kwaad tot erger in ons gezin van 8 rouwende kinderen. Mijn broer Diallo had een sterke band met mijn vader. Daarom had hij het er erg moeilijk mee. Hij heeft er lange tijd in stilte onder geleden.

Eenmaal volwassen zette hij zich altijd in voor een geweldloze aanpak van het onrecht dat hij in zijn jeugd had meegemaakt. Ik denk dat dat de reden is dat hij politiek journalist is geworden, denkend dat hij invloed had op deze miserie en dat hij het kon veranderen.

Voor mij is hij niet schuldig. Hij was eerst en vooral slachtoffer van vele jaren van interetnische onderdrukking en een lang en onhersteld onrecht dat dateert van vóór 1994.

NYABO Aimée RWANDA

Telefoon: (250) 76087

Opgemaakt te Kigali, 15-06-2010

